

---

## Tot hier...en dan verder

2 Juli t/m 27 oktober 2019

Een bladwijzer, op de eerste plaats vooral een praktisch ding. Handig om te weten waar je gebleven bent in een boek en voorkomt ezelsoren.

Maar het kan ook een (vakantie) herinnering zijn of een sieraad voor je boek. Of een stiekeme boodschap aan een geliefde of een bijzonder aandenken aan een dierbare.

In de loop der jaren zijn er aardig wat boekenleggers per abuis ingeleverd in de bibliotheek.

Deze boekenleggers zijn jarenlang verzameld door Martin Kerckhoffs, medewerker Centre Céramique.

Hij heeft ze vervolgens geordend en netjes opgeborgen.

Boekenleggers variërend van papier, leer of van hout, exemplaren van plastic of metaal. Maar vooral prachtige zelfgemaakte kunstwerkjes, geweldig.

Een ode aan het boek. Een deel van deze collectie is hier te zien

**Locatie: binnenvitrine in de hal**



[Terug](#)

**Artikel delen:**