
Onmogelijke neutraliteit - Zuid-Limburg tijdens de Eerste Wereldoorlog



[English version below](#)

1914-1918. De Eerste Wereldoorlog. Het is dit jaar honderd jaar geleden dat deze uitbraak. Onze burens verwijzen nog steeds naar de Grote Oorlog, the Great War, la Grande Guerre. Nederland blijft dan wel neutraal, maar wat betekent deze oorlog voor Maastricht en omgeving? Vlak over de grens in België vallen de eerste oorlogsdagen al tientallen dodelijke slachtoffers bij vuurgevechten.

Moelingen wordt als represaille voor een vermeende hinderlaag door de Duitsers in brand gestoken. Aan onze kant van de grens lijkt het dagelijks leven zijn gang te gaan, maar al gauw vluchten duizenden Belgen – met kroost, kruitwagens en koeien – naar Nederland.

Er worden noodhospitaal en gaarkeukens ingericht, en de Eijdsense gravin Van Geloës is al snel de spil van het initiatief Internationaal Liefdewerk voor Gewonden en Krijgsgevangenen. Soldaten worden gemobiliseerd, verpleegsters geronseld. Fabrieken komen stil te liggen, maar er zijn ook gewiekste zakenlui die een dikke boterham verdienen in deze tijd. Er wordt gesmokkeld en gespioneerd.

De tentoonstelling gaat in op deze en veel meer verhalen, en toont tientallen voorwerpen en foto's uit deze turbulente jaren.

Rond de tentoonstelling:

- **09.09.14** | [De Eerste Wereldoorlog verteld in drie avonden](#)
Historische inleiding door Eugène Rossier
- **19.09.14** | [Verhalen over de Eerste Wereldoorlog](#)
Literatuurcursus Margriet Eilering
- **21.09.14** | [Een wereldoorlog: hoe en waarom ?](#)
Rondleiding door de tentoonstelling en wandeling
- **24.09.14** | [De Eerste wereldoorlog in Maastricht en omgeving](#)
Lezing (locatie: Buurtcentrum Sint Pieter)
- **28.09.14** | [Filmvertoning: "All quiet on the western front"](#)
Met een inleiding van Georgi Verbeeck
- **30.09.14** | [Paul van der Steen over zijn nieuwste boek: 'Schampschot. Een klein Nederlands dorp aan de rand van de Grote Oorlog'](#)
Lezing
- **14.10.14** | ['1914-1918. Moeilijke jaren voor de beide Limburgen. Maastricht, Belgische frontstad op neutraal gebied'](#)
Lezing door Geert Verbeet

Meer weten over onze cursussen en activiteiten? Kijk in onze agenda op deze website of neem de flyer mee!

[Hier](#) kunt u meer lezen over het complete culturele Eerste Wereldaanbod van diverse culturele instellingen in Maastricht.

Di 1 jul t/m zo 12 okt '14 | Onmogelijke neutraliteit | Zuid-Limburg tijdens de Eerste Wereldoorlog
Locatie: Centre Céramique | Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht

Toegang: gratis

[Naar overzicht: al onze tentoonstellingen](#)

**1 JULY UNTIL 12 OCTOBER
IMPOSSIBLE NEUTRALITY – SOUTHERN LIMBURG DURING THE FIRST WORLD WAR**

1914-1918. It has been a hundred years since the start of the First World War. In Belgium, England and France people still refer to de Grote Oorlog, the Great War, la Grande Guerre. The Netherlands remained neutral, but the war must have had an impact on the border city of Maastricht and its surroundings. During the first days of the war, already dozens were killed just across the border in Belgium where the village of Moelingen was burned down by the Germans. Daily life seemed to continue in the Netherlands, but soon thousands of Belgians fled to this neutral country. Emergency hospitals and soup kitchens were constructed and charity events organized to aid these refugees. Soldiers were mobilized and nurses were recruited. Factories had to shut down, but smart entrepreneurs could make fortunes during the war. This exhibition focuses on these stories and many more, accompanied by objects and photographs from this turbulent period.

Impossible Neutrality | 1 July until 12 october 2014 | Centre Céramique | admission: free

[Terug](#)

Artikel delen: